





**1 2 3 4 5 6 7 8 9 TINEKE!**

RADIOMAAKSTER TINEKE DE NOOIJ DEELT MET ONS HAAR DAGELIJKSE LEVEN

**Comomeer (2)**

*Mijn oudste dochter Tuffie appte dat de kinderen goed waren thuisgekomen, met bruine, vrolijke gezichten en vol verhalen. Er was een nieuwe wereld voor ze opengegaan; vooral voor de jongens, ze waren helemaal weg van het Italiaanse eten. We gingen dan ook veel uiteten. Ieder restaurant herinnerden zij zich aan de schommel of de trampoline die er stond toen ze klein waren. Maar thuis kookte ik toch ook wel regelmatig. Als we 's avonds uiteten gingen, was er nog altijd de lunch. Rondom het huisje stonden prachtige struiken salie en rozemarijn, dus ik maakte pasta met veel gebakken salie, peper en knoflook en gebakken aardappeltjes met rozemarijn. Mijn zelfgemaakte vitello tonnato, kalfsvlees met tonijnsaus, viel ook in de smaak. Het was uniek, die bijna elf dagen met ze. Dat ze met oma op pad wilden, vond ik al heel wat. Ik bleef nog een paar dagen langer met m'n jongste. Oorspronkelijk zouden mijn beide dochters ook een weekje meegaan, maar de één had een gig (zij is zangeres), de ander heeft een zielige hond uit Spanje die nu heel vrolijk is en waarmee ze op de hondenschool ging. De oudste twee kleindochters met hun vriendjes namen hun negenjarige nichtje regelmatig op sleeptouw naar de monding van de rivier om te zwemmen. Bovendien had ik vrienden op het park zitten met een dochter van vrijwel dezelfde leeftijd, dus er werd wat afgespeeld. Wat een leuke kinderen zijn het. Vol plannen wat ze allemaal willen met hun leven, zowel de jongens als de meiden. Ik vind jonge mensen vaak zo negatief in de publiciteit komen, maar ik kom regelmatig in aanraking met jongens en meisjes die een doel voor ogen hebben en daar hard voor werken. Mijn vakantieclub ook: cameraman, drummer, zangeres/stewardess (leuke combi) en waarschijnlijk toch nog een zangeres. De negenjarige denkt trouwens dat ze iets met scheikunde wil gaan doen; ze is een fan van Madame Curie, haha. Al die dagen optrekken met ze is een verrijking van mijn leven geweest. Ben zo blij dat zij het ook leuk vonden!*



**Houdt herinneringen levend**

Een bewaardoos in A5-formaat met daarin twintig historische foto's van het dagelijks leven in Nederland uit de jaren 50 en 60. Het ontwerp van de doos is gebaseerd op Hollandse klederdrachtmotieven. U kunt de inhoud van de doos eventueel aanvullen met losse themaseries die verkrijgbaar zijn, eigen foto's of andere leuke herinneringen. Ook mensen met (beginnende) dementie kunnen er plezier van hebben. **Het 'doosje vol herinneringen' is voor € 29,95 verkrijgbaar bij spelplus.nl of bel 020-8231256.**



**'Sambal bai?'**

De Hibiscus wordt ook wel Chinese roos genoemd en staat bekend om de mooie struiken voor buiten, maar deze variatie is speciaal gekweekt



om binnen in een pot te staan. Zet de plant liefst op een warme zonnige plek en geef de Chinese roos water op kamertemperatuur. **In diverse mooie felle kleuren, met een hoogte van zo'n 60 cm voor € 12,99 bij Intratuin of via intratuin.nl**

**GEEN KUNST**

In deze keramieken bloempotten op een metalen standaard komt een plantje nog beter uit. Ook leuk om er een paar naast elkaar te plaatsen. **Bloempot op voet Terra voor € 7 bij Kwantum en via kwantum.nl**

